

"DE ZWARTWITTEN"

Clubblad v.v. Oldeboorn - Opgericht 15 april 1923.

16e jaargang no. 12

25 november 1975.

REDAKTIE: Ds. Niewoldstraat 1.

-o-

OVERZICHT:

De inhaalwedstrijd Oldeboorn 1 - Irnsum 1 leverde helaas niet het gewenste resultaat op, want inplaats van twee puntjes in te halen, raakte men enkele dure puntjes achterop.

Gedurende tachtig minuten lang slaagden de beide ploegen er niet in, om deze matige wedstrijd met enkele treffers op te sieren, alhoewel er zich aan weerskanten wel een aantal scoringsmogelijkheden voordeden.

En net toen iedereen zich met de dubbelblanke eindstand had verzoend, prikte de tegenpartij er met de nodige dosis geluk in de tien slotminuten nog drie in, zodat Irnsum op zeer geflatteerde wijze mocht winnen. Dit is overigens nog geen reden om het a.s. belangrijke treffen met leider Oerterp als verloren te beschouwen, integendeel want ook deze formatie heeft zijn zwakke plekken en als concentratie en inzet bij de Boarnsters zondag in voldoende mate aanwezig zijn is Oerterp rijp voor de victorie!

Voor Oldeboorn 2 zondag de wedstrijd van de waarheid. Levert het "toptreffen" met Heerenveen 4 geen twee punten op, dan lijkt de aansluiting met deze trotse koploper voorlopig wel verloren.....

Met het nodige zelfvertrouwen in de bagage hopen we dat de Rodenburg-équipe er in zal slagen dit zware duel in hun voordeel te beslissen.

Oldeboorn 3 mag gezien de ranglijst beslist niet struikelen over het laaggeplaatste Tijnje 3, maar ook deze wedstrijd zal hoogstwaarschijnlijk wel met een ronde bal worden gespeeld, dus.....

onze holle kiezen konden spoelen.

In de eerste helft verliet een van onze tegenstanders de groene grasmat per brancard, doch het bleek allemaal nogal mee te vallen. In de rust werden we er nog even op geattendeerd dat er echt wel gewonnen moest worden. Maar de Irnsum defensie zat ook na de rust weer goed in elkaar.

We lieten ons hoofd dan ook al weer gauw hangen.

Er is nog nooit een team geweest dat "zonder hoofd" heeft kunnen winnen.

Daar moeten we nog even tegen vechten en dan komen er echt nog wel punten (alhoewel het echt niet slecht gaat). Iedere sportman wordt wel eens door pech achterhaald, en daar moet je ook aan wennen en dan karakter tonen door echt door te zetten. Het zeuren valt best mee, want we weten dat alleen onze aanvoerder zijn laadklep mag opendoen. En als je in de laatste minuten nog door een onverklaarbare oorzaak 3 doelpunten moet incasseren, moet je je niks van de beruchte pessimistische beste c.q. slechte stuurlui aantrekken. Het is altijd zo jammer dat het schip altijd zinkt en nooit die stuurlui.

Jan de Jong.

-o

OM ER WAT VAN TE KRIJGEN.-

Als supporter van v.v. Oldeboorn, begin ik me nu zo langzamerhand af te vragen wanneer "het eerste" eens met z-n comédie zal stoppen, ik bedoel wedstrijden te verliezen wat niet nodig is. Hapert er iets, zoek dan uit wat het kan zijn, praat met elkaar en geef elkaar niet de schuld en tenminste niet de toeschouwers. Het "eerste" heeft in de wedstrijden tegen Bakkeveen en Akkrum bewezen dat ze het wel kunnen, daarna begon het gemier, vlogen goed spel, één tegenslag en dan heb je de poppen weer aan het dansen, het zelfvertrouwen werd in één keer buiten de lijn geschopt, onze keeper meent dan zijn uittrappen te moeten doen in "slow motion". Piet en Rinze hebben het boek "alleen op de wereld" te veel gelezen, Henk is met vallen en opstaan

groot geworden, Berend loopt als "aizieke hin" in het veld, Haico in z'n ijver, om er nog wat van te maken is ook in de mening dat hij in Spanje is, Jancko ziet in de toeschouwers het spook, Wieger is met zijn zelfvertrouwen in conflict, Lykle als een dolende in het midden, meent dat er geen ruimte op het veld is, onze trainer voert soms wissels uit die niet te volgen zijn.

Zo kan ik door gaan tot in het oneindige en het zal dan ook allemaal wel als negatief gezwam overkomen, maar noem mij nu eens een ploeg in de 4e klas C die werkelijk met kop en schouders boven jullie uitstaat, er is er niet één.

Ik zeg maar dit, qua voetbal kan een ieder van jullie zich meten met elke tegenstander en als ploeg hebben jullie het bewezen tegen Akkrum, Bakkeveen en Surhuisterveen of zien jullie dat winnen als een geluk, zoals jullie het verliezen als een ongeluk zagen, nee, er werd voor gevochten het hoofd werd gebruikt, er was zelfvertrouwen.

N.N.

--ooOoo--

Geachte Redactie als U dit wilt plaatsen mij goed, maar zet er dan maar N.N. onder en hou mijn naam geheim, plaatst U het niet, dan moet U het maar zien als een "uitstorting van het hart", het lucht op, elke keer als ze weer een wedstrijd gespeeld hebben die ze door gebrek aan zelfvertrouwen verloren, dan denk ik "man hou op, aanstonds blijf je d'r in".

Zou U zich niet ergeren, als je weet, dat ze het stuk voor stuk kunnen en als je dan ziet dat ze zichzelf door gebrek aan zelfvertrouwen degraderen tot negatiefjes. Het zou me trouwens niks verwonderen dat ze van Oerterp wonnen, want daar zijn ze werkelijk toe in staat.

Als het al in het krantje komt, zet er dan zelf maar wat boven,

Hoogachtend,
ondertekening.

NOOT VAN REDACTIE.--

Naar aanleiding van het artikeltje van Jan de Jong menen we er goed aan te doen ook het schrijven te plaatsen van een supporter, tevens plaatsen we het briefje dat z.g. supporter aan redactie schreef, we kennen de naam van de schrijver.

Van de sub. Scheidsrechters Commissie Heerenveen e.o. ontving het bestuur de volgende brief, misschien zijn er onder U die een opleiding tot scheidsrechter willen volgen.

Redaktie.

--ooo000oo--

Heerenveen, nov. 1975.

Geacht bestuur,

Hoewel U reeds jarenlang wordt benaderd om enkele van Uw leden op te wekken en zich aan te melden als scheidsrechter, nemen wij nogmaals de vrijheid om U dringend te verzoeken dit tekort samen met ons op te heffen. Het lijkt ons toch een normale zaak dat alle verenigingen minimaal evenveel scheidsrechters levert als er senioren elftallen voor de competitie werden ingeschreven.

Dus help uzelf en ons aan een ECHTE scheidsrechter voor Uw wedstrijden.

Opgaven van kandidaten kunt U voor 1 december a.s. richten aan het Bonds-buro te Leeuwarden, of

Sub. Scheidsrechters Commissie
Heerenveen en Omstreken

A. Minkes, van Goghlaan 4,
Heerenveen.- Rayonleider.

Tel. 05130 - 24459, Heerenveen.

-o-

In het volgende krantje zult u namen vinden van personen die uitgenodigd zullen worden een stukje te schrijven in ons z.g. KERST KRANTJE.

GEVRAAGD SPORTIEVE JONGE MENSEN.-

Voor deelname aan de cursus van aspirant-scheidsrechter.

Wij vragen: Een sportieve instelling.
Een enthousiaste inzet.
Mensen met leidinggevende capaciteiten.
Aktieve jonge mensen, die hun mede sportbeoefenaars graag van dienst zijn.

Wij bieden: Een boeiende hobby.
Een gezonde ontspanning.
Een individuele vorm van sportbeoefening.

Al die mensen die aan onze "voorwaarden" voldoen en die zich aangetrokken voelen tot deze sport, verzoeken wij zich op te geven als geïnteresseerde in de opleiding tot voetbalscheidsrechter.

Onze cursus gaat begin december van start in: Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Oosterwolde

De cursus duurt 7 avonden waarna nog een praktijk van ongeveer een half jaar volgt.

-o-

VAN DE JEUGDREDACTIE.-

De jeugdcommissie wenst S. Teunissen van harte beterschap na zijn operatie.

B-junioren en mede-leider hopen hem weer snel op het veld terug te zien.

Jeugdredactie wensen D. Oosterbaan en S. Teunissen veel beterschap toe, en dat ze gauw weer mee kunnen spelen.

-o-

Enkele verslagjes mijn blijven liggen,
maar komen in het volgende krantje.

PROFIEL VAN TJIBBE DE LEEUW.-

Naam: Tjibbe de Leeuw.
Kan sex voor de wedstrijd: Beter van niet.
Hoe laat ging u op bed de dag voor de wedstrijd: 9 uur.
Beste voetballer: Ter allertijde: Abe Lenstra
Beste commentator: Han Hollander.
Beste trainer: Kan ik niet over oordelen.
Beste club: P.S.V.
Rookt U en drinkt U: Ja allebei.
Wie is de beste scheidsrechter. Derks.
Bij wie heeft U gespeeld: Tijnje, Nijbeets.
Welke sport vind U het mooist. Voetbal.
Leest U het voetbalkrantje. Ja, soms maar lang niet altijd krijg ik het.

-o-

WEDSTRIJD PROGRAMME VOOR DE JEUGD.-

ZATERDAG 29 NOVEMBER.-

	<u>Aanvang</u>	<u>Vertrek</u>
G.A.V.C. B2 pup. - Oldeboorn B pup.	9.00	8.20
G.A.V.C. A2 pup. - Oldeboorn A2pup.	10.00	9.20
Oldeboorn A1pup. - G.A.V.C. A1 pup.	10.00	-
Oldeboorn 1Cpup. - Akkrum 1C	12.15	-
Blue Boys 1B - Oldeboorn 1B	2.00	1.20
Oldeboorn 1A - Drogeham 1A	11.00	-

ZATERDAG 6 DECEMBER.-

	<u>Aanvang</u>	<u>Vertrek</u>
Oldeboorn 1C - Z.V.B. 1C	1.30	-
Oldeboorn 1B Vrij		
Oldeboorn 1A - Kootstertille 1A	3.00	-

Voor de pupillen begint 6 december de winterstop, deze duurt tot 6 maart 1976.
De winterstop voor C- en B-junioren is van 20 december tot 6 maart.
De winterstop voor de A-junioren is van 20 december tot 1 februari.

====ooOoo====

PROGRAMMA SENIOREN.-

29 NOVEMBER.-

Oldeboorn ZM - 't Fean 2 14.00 R. Postma

30 NOVEMBER.-

Oerterp 1 - Oldeboorn 1 14.00 B. Mulder
Oldeboorn 2 - Heerenveen 4 10.30 J. Brouwer
Tijnje 3 - Oldeboorn 3 10.00 J. Krol
R.Bergum 6 - Oldeboorn 4 12.00 Leider

6 DECEMBER.-

Z.V.B. 2 - Oldeboorn Z.M. 14.30 E. Hoekstra

7 DECEMBER.-

Renado 3 - Oldeboorn 2 12.00 G. v.d. Zee
Oldeboorn 3 - Irnsum 5 14.00 H. Post
Oldeboorn 4 - Warga 4 10.00 Leider

WINTERSTOP SENIOREN VAN

{ 20 DECEMBER 1975 tot
{ 10 JANUARI 1976.

====oo0oo====

Berk Knol

en

Tineke Mandema

Van harte gefeliciteerd met jullie
huwelijck