

KERSTNUMMER

VOETBALVRIENDEN
=====

HET EINDE VAN HET JAAR 1969
NADERT MET RASSE SCHREDEN,
WE HEBBEN VEEL BELEEFD,
MAAR WE ZIJN TOCH WEL TEVREDEN.
WANT, KIJKEND NAAR DE RESULTATEN,
GEBOEKT IN HET NOG JONGE SEIZOEN,
KUNNEN WE MET RECHT WEL ZEGGEN,
DAT BIJNA ALLE ELFTALLEN HET PRIMA DOEN
EN ALS WE NOG EENS GAAN DENKEN
AAN HET VERDERE SEIZOEN-VERLOOP
MOETEN WE ZEGGEN TOT ALLE SPELERS:
"OP JULLIE VESTIGEN WIJ ONZE HOOP"
WIJ DANKEN U VOOR DE SAMENWERKING
ALLE VOETBALVRIENDEN MET ELKAAR,
EN WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

DE REDAKTIE.

22 DECEMBER 1969.

OUDEJAARS AVOND-OVERPEINZING.

Wij werken voor Uw toekomst

Wij worstelen tegen overmacht

Om U rijker te maken aan vreugde

en rijker dan wij aan kracht

En wel moogt ge ons toewuiven

kinderen, juichend van vrolijkheid

Want Uw deel - is eenmaal de zegen

en ons deel - ook schoon - is de strijd.

Lees dit gedicht eens 10 maal over en laat het eens goed op U inwerken. Deze schone woorden werden 50 tot 60 jaar geleden geschreven door een van de felste strijders voor een betere maatschappij, Henriette Roland Horst. Veel is er al in de tijd tussen toen en nu veranderd. Om op ons terrein te blijven, toen geen sportvelden, geen gymnastieklokalen. Toen was er voor de gewone jongens en meisjes geen enkele ontspanning. En kijk dan nu eens om je heen, dan is er al veel om over te juichen en toch zijn we er nog niet. Wat hebben we nog een wens voor de toekomst: Een tweede terrein, een betere verlichting, een clublokaal op het terrein. Geen kleinigheden zoals jullie zien, maar in de toekomst zal het er toch van moeten komen. We krijgen steeds meer vrije tijd en die zullen we toch ergens door moeten brengen en waar kan dat beter en mooier dan op het sportveld. Ons deel hieraan zal zijn de strijd om dat te bereiken, opdat het straks voor de jeugd een zegen mag zijn. Jongens, leden van onze club, help mee om deze wens te kunnen realiseren, zodat straks jullie kinderen er hun plezier van mogen beleven.

----- W, de Vries. -----

Op verzoek van de redactie probeer ik een hooggestemd artikeltje te schrijven. Het loopt tegen kerst en nieuwjaar en dan is men snel geneigd om de zaken ietwat rooskleurig voor te stellen. Je wordt dood gegooid met vrede op aarde en men wenst elkaar het beste toe. Dat is elk jaar een loffelijk streven, ware het niet dat die wens zo voos zijn. Men is ze prompt weer vergeten. Dat merk je ook in onze club, men belooft van alles, maar wat er uit komt kan in mijn holle kies. Het is n.l. zo dat het eerste ons visitekaartje is. Nu gaat dat eerste niet zo als wij wel zouden willen, maar

de man langs de lijn kankert al weer, dat het bestuur niet deugt en de E.C. kan beter zakkies plakken. Nu kunnen deze betweters er rustig van op aan dat diegene praktisch al hun vrije tijd aan de club besteden en dat ook naar eer en geweten doen. Dat weten ze ook wel, maar ze moeten toch wat te kankeren hebben. Bij moeder thuis hoeven ze het niet te doen want die schopt ze wel de deur uit. Is er dan zoveel reden om de bek open te scheuren? Wel nee, maar als dat nu eenmaal je gewoonte is, waarom zou je dan veranderen. Op die manier hoef je ook niet bang te zijn dat ze je vragen om iets voor de club te doen. Medewerking verlenen? Ben je gek. Dat woord staat niet in hun woordenboek. Maar waar we nou medewerking van verwachten? Van onze heren voetballers natuurlijk. De meeste van onze leden prefereren de warme kachel. En achter die kachel kun je er goeie voornemens op na houden, maar op het veld moet je het waar maken. Maar laat ik daar nou maar niet over zeuren, want daar kan ik zo zoetjes aan wel een grammofoonplaat van maken en het is helaas geen top-hit. Eerder treurmuziek. Laten we een goed voornemen in het nieuwe jaar realiseren, simpelweg proberen ons eerste omhoog te brengen. Als we daar nou eens wat aan gingen doen, dan moet je eens zien of het lukt. Want jullie kunnen het wel. Ik eindig dit artikel met de wens, dat elkeen die het goed meent met de voetbalclub er zijn schouders onder zet in het nieuwe jaar. Alleen op die manier kunnen wij de club weer naam geven van een gevreesde maar eerlijke tegenstander.

Sportliefhebbers, een happy 1970.

J. Kraan

Onderstaand geven wij U de standen per 23-11-1969:

De Sweach	10 - 16	Hark.Opeinde 4	10 - 17
Langezwaag	10 - 16	OLDEBOORN 2	9 - 12
Akkrum	9 - 12	Frisia 4	9 - 12
H.D.T.	10 - 13	Akkrum 3	7 - 10
Warga	9 - 11	Kollum 2	9 - 8
Oosterlittens	10 - 12	Leeuwarden 5	10 - 7
D.T.D.	10 - 10	Houtigehage 3	10 - 5
OLDEBOORN 1	8 - 9	Surhuisterv. 3	10 - 5
Blauwhuis	10 - 8		
Mildam	11 - 6		
Oldeholtpade	8 - 4		
Hallum	8 - 4		
Sp.Makkinga	11 - 3		

vervolg standen:

OLDEBOORN 3	9 - 16	Frisia 8	9 - 17
Renado 5	9 - 15	OLDEBOORN 4	8 - 13
Read Swart 3	9 - 12	Sparta 3	9 - 11
Langweer 2	10 - 10	Blue Bcys 3	10 - 10
Gersloot 2	10 - 7	Irnsom 4	8 - 8
Udiros 3	8 - 5	Warga 3	8 - 6
F.F.S. 2	9 - 5	Oosterlittens 4	7 - 3
Nieuweschoot 4	10 - 4	OLDEBOORN 5	9 - 0

Read Swart 1A	11 - 19	Langezwaag 1B	10 - 20
Nieuwesch. 1A	9 - 16	OLDEBOORN 1B	10 - 15
Akkrum 1A	9 - 13	G.A.V.C. 2B	9 - 13
OLDEBOORN 1A	10 - 13	Akkrum 1B	9 - 10
Langezwaag 1A	9 - 8	Heerenveen 3B	9 - 6
Blue Boys 1A	10 - 3	Gorredijk 2B	9 - 4
Wispolia 1A	9 - 2	H.Boys 2B	7 - 2
Thor 1A	9 - 2	Read Swart 1B	9 - 2

Tijnje 1C	10 - 18
Suameer 1C	9 - 14
Warga 1C	10 - 14
Irnsom 1C	11 - 12
OLDEBOORN 1C	11 - 11
O.N.B. 1C	12 - 8
Akkrum 1C	8 - 5
De Sweach 1C	11 - 0

Zo vrienden, dat was het dan weer voor deze keer. Zoals jullie zien, staan de meeste elftallen er goed voor en als we zo door gaan zit er hopenlijk een kampioenschap in. Maar we gaan eerst het oude jaar lekker uitzitten en gaan dan vol goede moed weer van start. Wij wensen U ook aan het eind van dit nummer nogmaals

 Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkiq Nieuwjaar.



DE REDAKTIE.