



HOOFDSPONSOR:

**JAC KNOL B.V.
OLDEBOORN**

**DE ZWART WITTEN
CLUBBLAD V.V. OLDEBOORN**

.....
45^e jaargang nr. 9 • juni 2005

DE ZWART WITTEN

CLUBBLAD V.V. OLDEBOORN



COLOFON

45^e jaargang
nummer 9
juni 2005

OPLAGE:

250 exemplaren

REDACTIE:

Sietie Huisman
Sjoukje de Roos
Jelle-Jacob de Vries

DRUKWERK:

Harm Oosterbaan
(V.V. Oldeboorn)

REDACTIEADRES:

Sietie Huisman
Beetsterdyk 3

Sjoukje de Roos
Weaze 41

EMAILADRES:

redactievvo@wanadoo.nl

INHOUDSOPGAVE

UIT DE BESTUURSKAMER	1
TE KOOP AANGEBODEN	2
VAN WIE IS DEZE FIETS	2
UITSLAG EINEPIKE-RACE (8 MEI '05)	2
BARBECUE	3
DE SNUFFELKOER	4
SLUITING SPORTVELDEN	6
34 LID VAN DE V.V. OLDEBOORN	6
F-PUPILLEN	9
D-PUPILLEN	10
OLDEBOORN C1 SEIZOEN 2004-2005.	11
2E SEIZOENSHELFT V.V. OLDEBOORN 2	13
EN ER WAS WEER EEN ZONDAG	15
INDELING SEIZOEN 2005-2006	18
TRADYSJE IN REEK OPGONG	20
P.P. VAN DER FEER BOKAAL	22

UIT DE BESTUURSKAMER:



Aan mij valt de eer te beurt om als bestuurslid van de VVO een woordje te schrijven in het voor dit seizoen laatste krantje. Het lijkt het meest logische dat je dan even op het afgelopen seizoen terugblijkt. Dat is tijdens min of meer officiële plichtplegingen al door verschillende mensen gedaan en eigenlijk hou ik meer van vooruit kijken. De toekomst daar gaat het eigenlijk om. Het verleden neemt echter ieder mee. Ook mij achtervolgt dat soms en dan vooral bij de VV Oldeboorn! Ik heb de gewoonte om met enkele andere oudere jongeren op woensdagavond nog een balletje te trappen. Zo nu en dan heb ik dan een paar stokoude rode Akkrum sokken aan. Dit wordt mij dan regelmatig (niet of juist wel) in dank afgenomen; Akkrum sokken draag je niet in Aldeboarn is de stelling van de trainingsgenoten. Toch waag ik het er zo nu en dan op. Een van de laatste keren werd ik zelfs aangemoedigd om vooral die sokken aan te doen. Deze aanmoediging werd bevestigd met de woorden: "Moast oandwaan die sokken jonge, witte we yn elts gefal wer't we dy reitsje moatte!" Gelukkig kwamen de sokken niet tot kniehoogte. U begrijpt dat dit allemaal

grootspraak was en dat het de heren tot op heden niet is gelukt om mij te raken. Daar zijn ze trouwens ook gewoon niet snel genoeg meer voor. En voor de toekomst, want daar zou dit stukje over gaan, krijgen de heren de kans niet meer omdat ik helaas aan de lichamelijke aftakeling moet toegeven en mijn actieve carrière als voetballer per direct afsluit. De laatste kans op promotie van het 5e naar het 4e gaat dus aan mijn neus voorbij. De VVO echter is nog niet van mij af. Voorlopig zal ik bestuurlijk mijn steentje blijven bijdragen, ook zal ik de leider van het toekomstige 4e vragen of ik zo nu en dan mag vlaggen. Daarmee kan ik dan het sociale gebeuren binnen deze vereniging ook nog meemaken.

Foar elk sûnens tawinske

Wieb Zandberg

(Noot: ik kin mar net wenne oan dat VV Oldeboorn, neffens my moat dat Aldeboarn wurde. Is dat net in moai agendapunt foar de ledegearkomst?)

TE KOOP AANGEBODEN:



Volautomatische goedwerkende wasmachine, bovenlader van Siemens.
(contact opnemen met Sietie tel. 631657)

VAN WIE IS DEZE FIETS?

Op het sportcomplex staat al een tijdje een grijze Juncker herenfiets.
Wie hem mist kan contact opnemen met Sietie tel. 631657

UITSLAG EINEPIKERACE (8 MEI '05)

1e prijs op nr. 471: Douwe Hein Akkerman

2e prijs op nr. 214: ??????

(zie ook Tuorkemjitter juni)

BARBECUE



Op een zeer geslaagde barbecueavond met mooi weer en heerlijk eten, was er ook een officieel gedeelte. Na een terugblik van voorzitter Hein Akkerman op een zeer geslaagd seizoen moest er helaas ook "afscheid" van een aantal mensen worden genomen. Mensen die zich met hart en ziel voor de club hebben ingezet. Met lovende woorden en bloemen werden bedankt voor hun inzet:

- Jan van der Woude, jeugdvoorzitter
- Siete Veenstra, jeugdcoördinator
- Johannes van Kalsbeek, Johannes Watzema, Martin Meester, Jorrit Zandberg, jeugd trainers/-leiders
- Sijke Nieuwland, activiteitencommissie
- Miriam Hiemstra, activiteitencommissie

De Beker van Verdienste was dit jaar voor Willemkje Meester. Ook trainer Koos van Dijk verlaat ons, hij gaat naar GAVC. Hij had veel complimenten, goede woorden én een verrassing voor de mensen waar hij nauw mee samenwerkte. Alle 1e elftalspelers prees hij om de inzet en de prettige omgang, enkele jongens zette hij nog eens extra in het zonnetje (pechvogel, bankzitter, eeuwige wissel, aanstormend talent e.d.). Een warme avond, warme woorden, een warm afscheid.

Wat later op de avond zong Koos, met Tineke op 'e 'trekzak', een "ôfskiedferske" met eigen tekst 'op 'e wize fan: "Bei mir bist du schön"

Refrein:

It foldie ús yn Boarn
Ja werklik tige skoan
En toch sizze wy jim goe-dei
It foldie ús yn Boarn
Ja werklik tige skoan
En toch geane wy hjirre wei

Amper in jier tebek, stûn ik hjir foar it stek
 en tochte it giet oan, mei't earst' en twadde team fan Boarn... refrein

Jim diene goed jim bêst, en hiene wolris lêst
 fan in bonkje of in spier, dus nim mar gau in gleske bier... refrein

Foar Bouk'en Douwe Hein, wie it dit jier gjin gein
 mar minsken ha gjin noed, in fuotballer hat altyd moed... refrein

It wie al gau hiel wis, jim ynset wie net mis
 ferededigen jim doel, sa maklik en hiel koel... refrein

Mei Wieger kear op kear, sa faak wer yn petear
 hoe moatte wy't snein ha, we moatte winne is 't net sa... refrein

Nei't trenen op freedtejûn, ha ik it gesellich fûn
 in praatsje mei eltsenien sa ha we op de bar faak stien... refrein

Hooplik sjoch wy inoar gau, mar net op't fjild yn Grou
 dy moat der earst tsjin oan, en dan komme wy wer yn Boarn... refrein

En dan noch ta besluit, wolle jim Boarn ris út
 Reduzum is net fier, by ús is kofje en ek bier... refrein

DE SNUFFELKOER

BIJ HET ORANJESPEKTAKEL ZIJN BLIJVEN LIGGEN:

- 3 kinder T-shirts met opschrift Andringastrjitte
- 2 nylon rugzakjes met opschrift HONDA

SENIOREN

- Licht/donkergrijs KAPPA fleeccevest, mt L
- Zwart FILA sweatshirt, mt L
- Zwart FILA T-shirt, mt L
- Enkelbrace: lichtblauw, met klittenbanden
- Grijs Levi Strauss sweatshirt met witte letter L, mt XL
- Grijs fleece sjaal

- Grijs/beige fleece jasje mt. M/L
- Grijs Hema T-shirt, mt. XL
- Donkerblauw (Pilot) T-shirt, mt S
- Zwart T-shirt, mt L, achterop Bierhalle Grou

JEUGD

- Blauw NIKE trainingsjack, mt 140
- Blauw polyester NIKE trainingsjack, mt 140
- Donkerblauw NIKE sweater, mt 164/176
- korenblauw T-shirt, mt S/M
- Blauwe PUMA trainingsbroek, mt. 140
- Korenblauw vestje met capuchon en schuine rode rits, mt. 36
- Rood polyester sportshirt, korte mouw, voorop een 3
- Paar zwarte wanten + paar zwart/grijze wanten
- 1 zwarte fleece want
- Blauw badstof T-shirt met korte mouw en v-hals
- 1 blauwe voetbalkous
- blauw joggingbroekje, mt 122
- blauw T-shirt, mt 165/170 met opschrift RIDERS
- zwarte (met 2 witte strepen) voetbalkousen, mt. 31-36

De 'koer' raakt overvol! Kijk nog eens extra goed naar de lijst met spullen, want alles gaat in de zomervakantie weg. Weg is dan ook écht weg!!! Volgend seizoen beginnen we weer met een lege 'snuffelkoer'.

SLUITING SPORTVELDEN



Vanaf 23 mei t/m 15 augustus zijn de sportvelden gesloten. Dit betekent dat gedurende deze tijd **niemand** de velden mag gebruiken zonder toestemming van de gemeente, zodat de grasmat en vooral de doelgebieden zich kunnen herstellen.

34 JAAR LID VAN DE V.V. OLDEBOORN.....

Na 3 jaar Blue Boys had ik al door dat ik de transfer naar de V.V. Oldeboorn door moest laten gaan en daar heb ik nooit spijt van gehad. Na de jeugd elftallen te hebben doorlopen kwam ik al redelijk snel in het 1e elftal van Oldeboorn. Ik heb jaren in het vlaggenschip van de V.V. Oldeboorn gespeeld en ben in deze periode 2 maal gepromoveerd. De eerst keer in de wedstrijd tegen Gersloot uit met als trainer Jan vd Berg en leider Wander Veenstra. Allemaal bij vrouw Bouma in de kantine en het feest kon beginnen en dit gebeurde dan ook. Iedereen aan het bier incl. rijders (dit kon toen nog zeggen ze?). Maar de heren, leider en trainer, wilden voordat het

uit de hand liep naar Oldeboorn. Wij allemaal in de auto met bier inclusief de rijders, dit was echt drinken achter het stuur. Oldeboorn kwam in zicht en tot onze grote schrik zagen we politie op de braksdyk. Ik heb nog nooit zoveel flesjes bier uit de auto's zien gooien als die dag. Ik denk dat ze nu nog ieder jaar flesjes uit de sloot halen. De politie was een verkleed bestuur en met de plaatselijke politieman die de ogen die dag een beetje dichtkneep. Het feest heeft nog lang geduurd en de kater ook.

De 2e keer was weer uit en ditmaal op Terschelling, in deze tijd was ik al kroegbaas en tot mijn grote

verbazing zag ik om een uur of 12 nog 2 van mijn teamgenoten en ze dronken geen ranja. Ik heb Henrico en Cees mee naar boven geroepen en onder het genot van een flesje bier hebben we besloten om maar naar bed te gaan, de wedstrijd van morgen was toch van groot belang. Met de bus naar Harlingen, spelers, begeleiding en natuurlijk onze supporters om er een geweldige dag van te maken. Dit werd het ook want we wisten te winnen van Terschelling met 2-1. De goal van August Faber was waarschijnlijk de mooiste uit zijn carrière, een van Bastengoal. De redding van Siemen Willem was bijna onmogelijk, maar ja geluk dwing je af. De terugweg zullen vele dagjesmensen die ons op de terugreis vergezelden niet snel vergeten. Later ben ik nog een keer op deze boot geweest, de deuken zaten nog steeds in het plafond en in gedachten zag ik Tsjibbe Meester nog glazen spoelen achter de bar. In Oldeboorn op een dekschuit en varend naar het doelhof, halverwege sprong onze keeper Siemen Willem overboord om zijn keeper-trainer Durk Valk borstkrollend te bedanken. Ook deze promotie werd uitbundig gevierd. Promoveren is echt het ultieme van een voetbalclub en ik hoop dat de V.V.O. dit nogmaals mee zal maken.

De periode dat ik trainer en leider was van de C-junioren met als medeleider R. Brouwer waren geweldige jaren. Ik zal een voorvalletje vertellen over de kampioenswedstrijd uit

tegen Udiros. De jongens dachten dat het een makkie ging worden. Maar dit liep anders, de eerste helft kwamen we op achterstand. In de rust heb ik de heren op dusdanige wijze toegesproken dat zowel bij Oldeboorn als bij de tegenstander iedereen muisstil was. De eerste die wat zei was Henrico Veerman zijn moeder: "Moet het nu zo". Het was misschien wel wat té, maar het hielp we werden kampioen. Nadien een prachtig feest bij mij thuis alle jongens aan de buckler, de volgende dag een nieuwe cd-speler moeten kopen. De laatste jaren als jeugdvoorzitter en speler van het 3e elftal zijn voor mij de afsluiting van mijn voetbalperiode bij de V.V. Oldeboorn.

Wij vertrekken 18 juli naar Noorwegen, daar hebben we een "hotel" gekocht. Het is nu in gebruik als bed & brochje, dus de status hotel heeft het niet meer en zal het door ons ook niet weer krijgen. De naam Hotel Odnes zal veranderen in Gjestehus Odnes en er zullen 4 grote 2 pers. b & b kamers komen in een warme, sfeervolle, engelse stijl. De aanwezige kamers zijn verouderd en hebben enige renovatie nodig om te kunnen dienen wat wij voor ogen hebben. Achter het hotel is een appartement aanwezig dat na een kleine verandering weer klaar is voor het ontvangen van gasten. De bovenverdieping van dit appartement gaan wij veranderen in een 6 pers. vertrek. Dit alles heeft tijd nodig en wij gaan proberen om dit

in het voorjaar/zomer 2006 te realiseren. Hier zullen we jullie van op de hoogte houden. Een uitdagend avontuur.....

De plaats waar we komen te wonen heet Odnès. Dit is een klein plaatsje waar we uitzicht hebben over de Randsfjorden en het op 3 na grootste meer van Noorwegen. Het meer heeft een oppervlakte van 136 km². Odnès ligt in de provincie Oppland in de gemeente Søndre land. Het is 2 uur rijden van Oslo, 1½ uur van Gardemoen (vliegveld), 3 kwartier van Lillehamer en Hamar. In Odnès staat ook de school waar Djurre naar toe zal gaan, deze is op loop afstand van ons huis. De dichtstbijzijnde plaats waar al het nodige te koop is heet Dokka, dit is 5 min. rijden.

Voor de mensen die denken dat het altijd koud is in Noorwegen even een paar wetenswaardigheden. In de zomer is de gemiddelde de temperatuur van Oslo hoger dan die van Amsterdam. De winters zijn er wel koud, maar door het droge en windstille klimaat wel dragelijk en voelt het vaak minder koud aan dan hier in Nederland. Het regent daar ook net als hier, maar waar wij komen te wonen heerst een landklimaat dat inhoud dat er relatief minder regen valt dan bijv. in het westen van Noorwegen. Ook schijnt het in de winter altijd donker te zijn. Dit is alleen zo boven de poolcirkel. In de rest van Noorwegen wordt het een uur later lichter en een uur eerder

donker, dit duurt van november tot februari. Dus dat Noorwegen koud en donker is.....valt reuze mee.

Voetballen zal ik ook zeker in Noorwegen weer gaan doen, maar de 34 jaar bij de V.V. Oldeboorn staan op de harde schijf en zal ik nooit vergeten. Voetbal is beleving zo ervaar ik het. Vergeet niet de bal is rond en de wereld ook.

Mensen tot ziens of zoals de Noren zeggen; På gjensyn,

Jan van der Woude

Gamleveien 74-78
2863 Odnès
Søndre land
Norg

Door middel van een website kunnen jullie op de hoogte blijven van onze activiteiten.

www.gjestehus-odnes.com

F-PUPILLEN



HET TOETJE: OLDEBOORN F2 OP HET 'JIRNSUMER KATJES TOERNOOI' 28 MEI

We hadden geluk, het lot had ons aangewezen om nog een extra toernooitje te mogen spelen. Bovendien was het stralend mooi weer, geen zuchtje wind, een strak blauwe lucht en om tien uur al een temperatuurtje van 28 graden. Hoewel geluk? Was dat weertje wel geluk? Ons kampioensseizoen, hebben we moeten spelen in straffe winden en ijzige koude. En dat was succesvol afgelopen. Het bleek dan ook al snel dat we tot de 'slecht-weer voetballers' behoorden.

We mochten liefst 5 wedstrijden spelen, voornamelijk tegen F-eeners. Maar na een paar minuten in de zengende hitte, voelden onze tongen al aan als 3 jaar oude steunzolen en dachten we meer aan overleven dan aan voetballen. De waterfles was al snel leeg, vervolgens de hele waterzak en zelfs de spons werd opgezogen. Dit was ons te veel, wat ook in de uitslagen te lezen valt: tegen Irnsum F1 verloren we met 4-0, tegen Warga F1 gingen we 7-0 kopje onder, daarna redden we onze eer tegen Irnsum F2 met een 3-1 overwinning, tegen Oosterlittens F1 verloren we met 2-0, en tenslotte haalden we tegen de reuzen van Sparta F1 nog een 2-2 gelijk spel.

Met een mooie beker en een oranje vaantje gingen we weer op huis aan. Volgend seizoen gaan we er weer hard tegen aan, kijken of we ook 'mooi weer voetballers' kunnen gaan worden.

Mannuh, een fijne vakantie en flink oefenen, want degene die bij de eerste training de bal 10 keer hoog kan houden krijgt een ijsje.

Patrick 'de waterdrager' Antonissen

D-PUPILLEN



Beste mensen,

Aldeboorn D1 moest op donderdag 12 mei uit tegen Bolsward D1 spelen. Aldeboorn speelde niet zo goed in de eerste helft dus toen kwam Bolsward met 1-0 voor. Toen scoorde Ronnie via een corner van Luitzen. Toen kwam Bolsward weer op voorsprong en het werd 2-1 voor Bolsward. Toen was de eerste helft afgelopen. De tweede helft werd het 2-2 door een doelpunt van Niels. Toen scoorde Bolsward weer en een paar minuten later scoorde Niels weer. In de eerste helft ging de keeper van Bolsward eruit met een gekneusde pink toen kwam de keeper van de c's op goal die was moeilijk te passeren.

De groeten van Luitzen Hooghiem

OLDEBOORN C1 SEIZOEN 2004-2005



Het seizoen 2004-2005 zou een moeilijk maar zeer leerzaam seizoen worden. Moeilijk omdat we slechts 1 keer wonnen, 2 keer gelijkspeelden en maar liefst 19 keer verloren. Nederlagen met meer dan vier goals verschil waren zeker geen uitzondering. Onze grootste nederlaag leden we op een zonnige dinsdagavond in de Knipe tegen een ontketend Read Swart 16-1. We kunnen achteraf dus spreken van een zeer zware indeling. Bij de KNVB houden ze er klaarblijkelijk geen rekening mee dat het voor een team met bijna alleen 1e jaars C's en een aantal 2 e jaars D's, moeilijk voetballen is tegen teams die al een jaar aan dat niveau geproefd hebben. Naast een zware indeling hadden we ook te maken met een zeer smalle selectie van slechts 12 spelers, wat nogal eens tot gevolg had dat we door blessureleed en andere omstandigheden met 10 man op het veld stonden. Pas aan het eind van het seizoen zouden we versterking krijgen in de vorm van Gijs Westbroek uit Terband.

Desondanks kunnen we toch spreken van een leerzaam seizoen. Als je het iedere week moet opne-

men tegen voetballend en fysiek sterkere tegenstanders, kun je zelf alleen maar beter worden. Naarmate het seizoen vorderde konden we dan ook steeds meer tegenstand bieden en dit resulteerde dan ook in 1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Irsum 5-4 en twee gelijke spelen tegen Tijnje, uit en thuis 3-3.

Aan het eind van het seizoen kwam op 5 mei "de bevrijding" tijdens het jaarlijkse hemelvaartstoernooi in Akkrum. Na winst op Akkrum C1 en C2 kon onze dag al niet meer stuk en als slagroom op de taart kwam daar ook nog een overwinning op Blue Boys C1 – met hulp van Bennie Brander – bovenop. Je zou haast denken dat zoiets alleen maar kan als bevrijdingsdag en hemelvaartsdag op dezelfde dag vallen. We zouden uiteindelijk op doelsaldo derde worden achter Nij Beets. Een topdag tot 's avonds kwart voor negen.....

De competitiewedstrijden die nog zouden volgen gingen helaas allemaal (net) verloren.

TOT SLOT BEDANKEN WE:

- **Douwe Hein Akkerman**, voor de dinsdagtrainingen die hij verzorgde, jammer dat hij door een zware knieblesure af moest haken. In hoofdtrainer **Koos van Dijk** vonden we een uitstekende vervanger die de dinsdagtrainingen tot het einde van het seizoen voor zijn rekening nam.
- **August de Jong, Bouke Haspels, August Faber en Johannes Watzema**, dat zij op hun "vrije" zaterdagochtend de moeite wilden nemen om als scheidsrechter bij onze thuiswedstrijden te fungeren.
- Interim Coach **Wietse Huisman**, voor het behaalde punt in de thuiswedstrijd tegen Tijnje (3-3)
- Onze shirtsponsor **ON THE JOB**, voor de nieuwe shirt's die wij bij aanvang van het seizoen mochten ontvangen.
- **De spelers**, voor de prachtige bos bloemen die wij na afloop van de laatste wedstrijd mochten ontvangen.

Andries & Jelle-Jacob

2^E SEIZOENSHELFT V.V. OLDEBOORN 2



Dit verslag begint eigenlijk op 5 december 2004, aangezien het verslag voor de winterstop eindigde met de wedstrijd op 14 november tegen Nieuweschoot. Hoewel er nog 3 wedstrijden voor de winterstop op het programma stonden en één inhaalweekend, werd er uiteindelijk maar één wedstrijd gespeeld en wel tegen rode lantaarndrager Lemmer 2. Hier werd de basis gelegd voor klasse behoud zo zou later blijken, want met een 1-5 overwinning werd het gat tussen Lemmer en Oldeboorn weer een stuk groter. Na een lange winterstop werd er uiteindelijk op 27 februari weer afgetrapt voor de overige 11 wedstrijden en was er gelegenheid voldoende om de reeds behaalde 13 punten uit te breiden. Het begon met een thuiswedstrijd tegen WZS 2 en waar we voor de winterstop nog een hele knappe overwinning boekten werd er nu kansloos verloren met 0-3. De week daaropvolgend werd de wedstrijd tegen Joure door de hevige maartse sneeuwval reeds alweer afgelast. Een week later stond de uitwedstrijd tegen Read Swart 2 te wachten. Na de teleurstellende 1-3 thuisnederlaag voor de winterstop was in deze wedstrijd nog het nodige goed te

maken. Het 3e elftal werd een ½ uur later verwacht voor een wedstrijd in de Knipe en met in totaal 23 man togen beide teams richting de wedstrijd. Hier toonde zich al de problemen met het verkrijgen van voldoende spelersmateriaal. In een wedstrijd waarbij wij voetballend beter waren, werden er teveel fouten gemaakt en enkele daarvan werden afgestraft, waardoor een 3-0 nederlaag het logische gevolg was. De volgende wedstrijd was tegen De Westhoek 2. Bij winst konden wij de aansluiting verkrijgen bij o.a. deze ploeg uit Scherpenzeel/Munnekeburen. Het liep anders en met een verdiende 2-4 nederlaag bleven wij wederom met lege handen achter. Doordat de personele problemen zich blijvend opstapelden, werd de volgende wedstrijd tegen LSC verschoven naar vrijdagavond. Hierdoor konden wij een behoorlijk representatief elftal op de been krijgen. In een leuke en spannende wedstrijd was het toch uiteindelijk LSC dat met 4-3 aan het langste eind trok. Hoewel enorm balen, was dit wel één van de eerste wedstrijden, waarin wij voetballend vermogen lieten zien. Alleen was het knullig om een 2-0 en een 3-1 voorsprong

uiteindelijk toch uit handen te geven. Het herstel zette zich door in de volgende thuiswedstrijd tegen de toenmalige nummer 3 van de ranglijst, Sneek 4. Hoewel zij een week eerder officieus waren afgehaakt voor de kampioensrace, werd er toch verdiens- telijk een gelijkspel behaald 1-1. De week daaropvolgend werd de wed- strijd tegen koploper Heerenveen 4 afgebeld, omdat het deze keer voor Wieger echt onmogelijk bleek om een elftal (d.w.z. elf man) op de been te krijgen. Een boete werd voorkomen, doordat Heerenveen zo sportief was om in overleg een nieuwe datum op een doordeweekse avond vast te stellen voor het alsnog spelen van de wedstrijd. Deze wedstrijd werd in een gelijkopgaande strijd uiteindelijk met 3-1 verloren. Ook de uitwedstrijd tegen Nieuweschoot werd op verzoek van ons verplaatst naar een dins- dagavond. Op een veld waar moeite- loos aardappels verbouwd konden worden werd zowaar het tweede punt na de winterstop behaald 1-1. De dreigende degradatie was hiermee afgewend, omdat Lemmer 2 ons niet meer in kon halen qua punten aantal en er gelukkig in deze klas maar één ploeg degradeert. De overige 4 wed- strijden werden helaas met ruime cijfers verloren (De Westhoek uit 3-0, Robur thuis 1-4, Robur uit 4-1 en Joure uit 5-0). Concluderend kan gezegd worden dat Oldeboorn 2 dit jaar te licht bleek te zijn voor de 4e klas. Dat er nog een mindere ploeg bleek te zijn, is een geluk, maar het geeft stof tot nadenken voor het vol- gend seizoen. Er zijn aanwijsbare

redenen, waarbij personele proble- men de grootste is. Doordat er wekel- ijsks meerdere (basis) spelers van het 2e elftal op moesten draven bij het eerste, werd veel geput uit spelers van het 3e en soms 4e elftal. Dit heeft ook bij deze teams geleid tot een teleurstellend seizoen. Hieruit blijkt eens te meer dat wij een kleine dorps- club hebben en het moeten hebben van de bereidwilligheid om elkaar te helpen. Wij willen in ieder geval alle spelers die bereid zijn geweest om ons in moeilijke tijden uit de brand te helpen, heel erg bedanken hiervoor. Tevens een speciaal woord van dank voor onze interim leiders Wieger Huisman en Willemke Meester, die naast hun leiderschap van het 1e elftal deze rol ook voor een groot deel hebben vervuld bij het 2e elftal. Iedere vrijdag en vele zondagen gaven zij acte de presence. Zonder hun inbreng was het seizoen nog belabberder geworden. Hulde!! Voor volgend seizoen spreken wij de hoop uit dat het 2e elftal mee zal draaien in de middenmoot van de 4e klas. Om dit te realiseren zal er in ieder geval door iedere speler minimaal eens per week getraind moeten worden en zal voor enkele jongens een frequentie van tweemaal per week gelden om aansluiting te houden of te krijgen bij de A-selectie. Veel succes en eerst wensen wij een ieder een fijne voet- balloze vakantie!

**Sietze Akkerman
en Johan Tijmsma**

EN ER WAS WEER EEN ZONDAG



Afgelopen seizoen dachten wij te beginnen met een fitte en uitmuntend sterke selectie in 'ons' vierde elftal van VV Oldeboorn. Op papier 21 man, zodat bijna alle posities dubbel bezet leken te zijn. (leg hierbij de klemtoon op 'leken') Niets is minder waar deed al gauw blijken, wij hadden al gauw te kampen met een spelerstekort door vakanties, blessures en late zaterdagavonden. Dit heeft als gevolg 'in bealig fol wurk' om mensen op het veld krijgen. Hierbij kwam ook nog eens de blessure van ons zeer geliefde en vakkundige scheidsrechter Jan Betlehem, die overigens nog steeds niet over is. Door deze blessure hadden wij wekelijks andere scheidsrechters, die wij later in dit verslag zullen bedanken. In een competitie met tegenstanders die eigenlijk niet in onze competitie thuishoren, en volgens ons zo in de hoofdklasse kunnen meedraaien, kregen wij het logischerwijs erg moeilijk. En als er dan ook nog op woensdagavonden moet worden ingehaald, tref je spelers die in eerste/tweede elftallen voetballen. Wij hebben daarentegen geen gebruik gemaakt van de betere goden bij onze vereniging, dus bij deze CHAPEAU aan de jongens van het vierde. Met ziel en zaligheid hebben wij onze karige puntjes bevochten.

Het zijn er volgens ons een stuk of twaalf geworden en daardoor belandden wij troosteloos onderaan de ranglijst van de altijd lastige reserve 6e klasse AK.

Even ons sterrenensemble in het (heel) kort bij langs:

Jan van der Vlugt, de altijd kwieke en op alle posities uit de voeten kunnende harddraver. Goed voor 1 doelpunt met het linkerbeen.....

Siep Bangma, de topscorer van het team, die met 13 doelpunten onze productie bijna voor de helft op zich nam.....

Robbert van der Torre, die ons met ingang van volgend seizoen gaat verruilen voor Knickerbockers 13 in Groningen. Robbert bedankt en succes.....

Arjen Watzema, die zich na de winterstop bij ons meldde, en zich ontpopte als een ware crack in het vierde.....

Jan Wybren Boschma, die jammer genoeg nogal wat blessureleed kende, maar het middenveld volledig in zijn macht had.....

Freerk Steenhuizen, die door zijn fabelachtige rushes menig tegenstander tot wanhoop dreef.....

Wiebe Jager, die na de winterstop m.b.v. een telefoontje van mem op zondagochtend keurig op tijd op het sportcomplex verscheen.....

Auke Bangma, voorstopper die hoofdtrainer Koos van Dijk zodanig in de luren legde, dat hij voor de volgende wedstrijd om nieuwe voetbalschoenen moest.....

Wibe van der Zee, de salonkeeper bij uitstek, soms fraaie saves, maar de broek nog mooi skjïn.....

Franke Smits, die een zuivere hattrick scoorde, maar daarna ook volledig uit de lijken was.....

Erik van der Krieke, de Said Bakkati van het vierde (heeft wel enkele strafschoppen tegen gekost)....

Andreas de Boer, laatste man en geen eigen doelpunten. Hoera.....

Tjitte de Jong, de linksbuiten die zonder enige moeite de achterlijn, en daarna een nieuwe bal haalt, omdat deze in de sloot is beland.....

Frans Goerres, die gedurende tien tot vijftien minuten (per wedstrijd) het gehele middenveld van de tegenstander velt.....

Ate de Jong, weergaloos in de wedstrijden waar hij door omstandigheden WEL aanwezig was.....

Piet van der Vlugt, zie Jan van der Vlugt, eveneens met links. Vooral na Men Only bij Moeke erg actief.....

Johannes Poepjes, uitstekende opropwrotter bij het vierde, ook nog eens vader geworden! Wat een werk allemaal.....

Jorn Klompmaker, nieuw lid?? Of verhuisd..... Oh nee, hij was die jongen met die knie.....

Klaas Voolstra, het hele seizoen druk met verhuizen naar de Tijnje, maar verbaal nog steeds nadrukkelijk aanwezig als het op het wisselbeleid aankomt....

Rene Sijne, maakte tijdens zijn debuut een werkelijk wonderschoon doelpunt van een meter of dertig, maar moet dit bekopen met een langdurige spierblessure....

Perdo Viera Diaz, op vakantie een blessure opgelopen, 'voet niet goed' en vervolgens helaas niet te bereiken.....

Na lang nadenken kwamen wij tot de conclusie dat dit de gehele selectie is, mochten wij onverhoopt iemand hebben overgeslagen, zullen wij deze persoonlijk volledig in de watten leggen.

Tot slot nog een opsomming van de gebruikte scheidsrechters, die wij middels dit schrijven dan ook ontegenwoordig bedanken:

- Jan Betlehem
- Johan Tijsma
- Haico van Dijk
- Haaye van der Heide
- Johannes Poepjes (van Marie)
- Sietze Akkerman (van de voorzitter)
- Jentsje Kirkenier (laatste 5 minuten van het seizoen)

Jongens bedankt en wellicht tot volgend seizoen!!!

Jullie lijdende voorwerpen

Siep Bangma (technische zaken)

Auke Bangma (Papierwinkel en persconferenties)

PS: Frans bedankt voor jouw inbreng bij het in elkaar puzzelen van een opstelling!

INDELING SEIZOEN 2005-2006



A- SELECTIE

D.H. Akkerman
T. Akkerman
J. Beimin
A. Bergsma
A. Huisman
W. Huisman Szn
W. Huisman Wzn
H. de Jong (K)
B.P. Kleefstra
M. Meester
Joh. Nijdam
P. Poepjes
S. Veenstra
A. Vink
J. Zandberg
M. Haspels
E. Westerhoven
A. Oosterbaan

Leiders: Wieger Huisman
Willemke Meester

B- SELECTIE

S.W. de Vries (K)
R. van Steenvoorn
J. Visser
J.J. de Vries
J. Meester
S. Bangma
E. Quarré
J.v.d. Werf
J.W. Boschma
A. Bangma
R.v. Warmerdam
T. Proot
J.H.v.d. Wal
P. Antonissen
A. de Boer
R. Bangma

Leiders: Auke Bangma
Siep Bangma

3E ELFTAL

F. Goerres
W. Jager
T. de Jong
J. Klompmaker
E. v.d. Krieke
F. Steenhuizen
J. v.d. Vlucht
P. v.d. Vlucht
W. v.d.Zee
F. Smits
R. Sijne
J. Tijsma
A.R. Bergsma
A. de Jong (K)
S. de Roos
T. Huisman
H. v.d.Meulen
E. Ashur
A. Watzema

Leider: Cor Dijkstra

4E ELFTAL

K. Akkermans
J. de Boer
H. Hartmans
B. Haspels
M. Hofstra
Joh. De Jong
O. Kloosterboer
W. van Maren (K)
J. Meester
H. Nieuwland
B. Oosterbaan
C. Troost (K)
S. Vink
H. Vink
W.v. Kalsbeek
A. Faber ?
C. Reitsma ?
S. Oosterbaan ?

Leider: Klaas Akkermans

TRADYSJE IN REEK OPGONG

Door: Hein Akkerman



It moast der in kear fan komme. In jierren lange tradysje, de skutjasjûnen fan 'e fuotbalclub, hat gjin takomst mear.

Sûnt 1968 is der hjir yn Boarn omraak kaart om de winkelprijs. In beker oanbean yn, as ik it wol haw, 1968 troch Henk de Jong .

De jongerein leit him foaral ta op it klaverjassen en de "alderein" lit it op de skutjasjûnen ôfwitte, sadat de aktiviteitenkommisje it beslút nimme moast dizze jûn ferfalle te litten. Spitich, want wat hawwe wy prachtige jûnen belibbe. Earst bij Jelke en Eky, letter bij Hans en Annie. Jûnen dy't meastal ûnder lieding stiene fan J. van Kalsbeek, it masterbrein fan skutjassend Aldeboarn. Yn 'e bloeitiid sieten der soms 30 oant 40 manlju en froulju te kaarten. De iene sloech nog hurder op 'e tafel as de oare en by't wurd "skut" toeten je soms de earen. Ek rûnen de emoasjes soms heech op en ferliet ien liik de tafel om der letter dochs mar wer by sitten te gean. Want ja, de prizen liigden der net om. Greate rollades, frachten karbonades en fiks wat oantallen drankflessen stiene op it biljert. It barde sels wol dat der prizen fan eigner feroaren om in ferlechje te hawwen foar it lette thúskommen.

Want let waard it soms en net elt-senien kaam op eigen krêft thús. De droege woarsten waarden meastal ûnder de dielnimmers ferdielt. Freerk Kalsbeek hie dêr in hantsje fan. Hij rûn dan nei de keuken fan Eky of Annie en kaam mei it greate mes werom. As je nou woene of net de woarst waard ferparte ûnder de dielnimmers. Yn 'e beker steane nammen gravearre wer't je noch bij hûverje as je tsjin him of har kaarte moasten. It binne benammen de bridgers dy't op de beker stean. Ik neam de Nijholtjes, betûfte kaarters mar ek betûfte neikaarters en ik bedoel sawol jong as âld. En as it net woe dan lei it altiten oan 'e minne kaart, mar sokken wiene der wol mear. In man dy't gjin emoasjes hie wie Gerrit Otter. Úterlik ûnbewogen smiet er syn kaarten op 'e tafel en mei itselde gesicht pakte hy se wer op. Eit Huitema sloech soms sa hurd op 'e tafel dat de jiske út 'e jiskebakjes stouwde. Marten en Jeltsje wiene ek betûfte kaarters. Marten liet op it lêst fan 'e jûn de kaarten wolris sakje wylst Jeltsje se altiten foar it gesicht hie. Hendrik Skriemer is ien keer winner west, mei de ôftraap ferline jier hie er de dei fan syn libben, hat dat doe de jûn fan syn libben west?

Jan Nieuwland, in ferneamd fuotballer yn Aldeboarn en hiel wat foar de klub dien, mocht ek ien of twa kear dizze beker op'e skoarstienmantel sette.

Henk de Jong, oanbieder fan dizze beker, hat grif net yn'e rekken hân dat dit 'kleinood', sa'n wichtige rol spylje soe yn Boarnster skutjashistoarje. Sels mocht er him ek in kear yn ûntfangst nimme. Ek Teunissen wie in fêste klant, strider foar it aldereinkomplex yn Aldeboarn. In fersichtige kaarter mar wol ien kear goed foar de beker. Miskien dat er yn it seniorenkomplex it skutjassen nij libben yn blaze kin. Ynze en Annie, jierrenlang har ynspant foar V.V. Oldeboorn, ek jierrenlang fêste

klant op dizze jûnen. Ek Ynze syn namme stiet yn dizze beker. Ik haw besocht om nochris wer te jaan hoe wichtig as dizze jûnen wiene foar in doarp as Aldeboarn. Faaks geane dizze 37 jier skutjasjûnen yn reek op en bliede se dea. Fansels bin ik net folslein west, haw foaral de âldere generaasje bij de kop hân. En as sy dit lêze komt der grif in glimke op harren gesicht.

Lit we mei in glimk op gesicht ôfskie nimme fan dizze jûnen en in ferske seit "de herinnering blijft". Wa't nochris sjen wol oft syn of har namme op dizze beker foarkomt kin dit gewaar wurde yn'e glêzen kast yn'e fuotbalkantine.

P.P. VAN DER FEER BOKAAL



NAAM	ELFT.	DPT.			
A.Faber	Derde	28	A.Bergsma	Tweede	3
M.de Vries	Dames	25	T.Huisman	Derde	3
Joh.Watzema	Tweede	16	R.van Warmerdam	Derde	3
N.Akkerman	Dames	14	F.Smits	Vierde	3
H.Vink	Vijfde	12	Joh.Nijdam	Eerste	2
G.de Jong	Dames	12	R.van Steinvooorn	Tweede	2
S.Bangma	Vierde	10	G.Scheffer	Derde	2
R. v/d Torre	Vierde	10	S.de Roos	Derde	2
T.Akkerman	Eerste	9	A.Bangma	Vierde	2
J.W.Boschma	Vierde	9	K.Voolstra	Vierde	2
H.Oosterbaan	Vijfde	9	H.Hartmans	Vijfde	2
S.Veenstra	Eerste	8	W. van Maren	Vijfde	2
E.Westerhoven	Tweede	8	W.Huisman Wzn	Eerste	1
U.Dijkstra	Derde	8	P.Poepjes	Eerste	1
P.Antonissen	Derde	7	M.Haspels	Tweede	1
C.Reitsma	Tweede	6	J.Nijholt	Derde	1
E.Quarré	Derde	6	F.Goerres	Vierde	1
J.v/d Werf	Derde	6	R.Sijne	Vierde	1
J.v/d Woude	Derde	6	J.v/d Vlucht	Vierde	1
A.Watzema	Vierde	6	P.v/d Vlucht	Vierde	1
B.Oosterbaan	Vijfde	6	S.Bergsma	Vijfde	1
M.Timmermans	Dames	6	M.Hofstra	Vijfde	1
J.Visser	Tweede	5	O.Kloosterboer	Vijfde	1
A.de Jong	Vierde	5	J.Meester	Vijfde	1
T.de Jong	Vierde	5	W.Zandberg	Vijfde	1
B.Haspels	Vijfde	5	A.Bouwer	Dames	1
W.van Kalsbeek	Vijfde	5	S. v/d Heide	Dames	1
S.Vink	Vijfde	5	M.Nijdam	Dames	1
A.Huisman	Eerste	4	R.Rijskamp	Dames	1
S.Akkerman	Tweede	4	M.Schotanus	Dames	1
A.Oosterbaan	Tweede	4	A.de Visser	Dames	1
D.H.Akkerman	Eerste	3			
J.Zandberg	Eerste	3			